

## De reis van blikje

Blikje had een mooie plaats  
In de rekken van de okay  
Boven, langs de limonade  
In het midden van de rij.

Hij was de jongste van de groep  
Net vanvoor gezet,  
Vers van de fabriek gekomen,  
uit een groot pakket.

Wat was hij fier en goedgezind  
Blikje stond er op zijn best  
Geen deuk of schrammetje aan zijn metaal  
Mooie kleuren op zijn etiket

Blikje was toch zo benieuwd,  
Waar hij heen zou gaan.  
Wie zal blikje kopen?  
In wie zijn frigo zal hij staan?

Vele mensen kwamen voorbij,  
groot lang dun en dik.  
En na een tijdje wachten  
kocht een jongen het blik.

Wat spannend dacht blikje  
Eindelijk een nieuwe plek!  
Maar wat blikje niet wist,  
De jongen had enorme trek.

Hij opende blikje al aan de deur  
en kapte het helemaal in zijn mond.  
En voordat blik het wist  
belandde hij op de grond.

Blikje kreeg vele klappen  
Zijn mooie kleuren werden al snel grijs  
De wind die nam het blikje mee  
En zo vertrok hij op grote reis